

Fatwa Shaykh bin Baz: Het wel of niet bestuderen van de Bijbel.

Wat gaat over het nieuwe Testament (indjiel) of het oude Testament (Tawraat) bijvoorbeeld, dan is het ongewenst om het te lezen en om het te verkrijgen behalve voor de student van kennis die oog heeft voor het weerleggen van (de interpretatie van) de inhoud voor wat betreft hun afdwalingen en lengens ermee.

Omdat de Tawraat en de Indjiel grof verdraaid worden en verkeerd geherformuleerd worden, dit zijn de daaloun (de onwetende, afgedwaalde) van de Joden en de Christenen, dese twee boeken zijn onwenselijk verkregen te worden omdat het mogelijkwijs (door onkunde) twijfelachtigheids teweeg brengt door ze te lezen, en wellicht doemt er een valse vergelijking op (in de interpretatie ervan) wat zijn geloofsbelijdenis kan schaden, echter...

Wat betreft de student van kennis die ze nodig heeft om de verkeerde analogieën aan te kaarten, of om het slechte te verbieden, of om de waarheid te verduidelijken, of om de Joden en Christenen van reëliek te dienen, dit is allemaal in orde indien hij behoort tot de mensen van kennis en van hen neemt wat hij nodig heeft en voor een vraagstuk ter weerlegging van hetgeen onjuist is en het verbieden van het slechte. Zoals dit veel door de mensen van kennis gedaan is, moge Allah hen genadig zijn, echter het gros heeft hier geen nood aan, en het is niet gewenst om het aan te schaffen of zich eraan te hechten waar dan ook. Want Allah heeft ons verzijkt, en aan Hem behoort de hoopzijing en goedgunstigheid aangaande Zijn machtige Boek de Koraan. Hij heeft ons onbehoefstig gemaakt van alle voorgaande boeken, wij hebben het niet nodig. Veeleer is het aan ons te begeleiden met het Boek van Allah, en om het Boek van onze Heer te reflecteren en daar zit leiding in, en het is verhaald dat de Profeet salallahu 'alayhi wa salam verbiedend optrad tegen Umar radiallahu 'anhun toen hij in zijn hand iets daarvan zag (van de Bijbel), iets uit de Tawraat, en hij zei: Ben jij vertwijfeld o zoon van al-Khattaab? Ik ben gekomen met hetgeen stralend wit en en zuiver is. Ik zweer het op Allah! Als Musa (Mozes vsmh) levend was, dan zou hij niets anders gedaan hebben dan mij te volgen.

Dit is ons verhaald over hem *alayhi salaatu wa salaam*.

De bedoeling is dat de Tawraat en de Injiziel ons onnodig is en ook onnodig ze in bezit te krijgen en onnodig het te bestuderen, met name voor het gros van het algemene volk van de moslims, echter de mensen van kennis hebben deels ervan nodig op bepaalde momenten om bepaalde schemeringen die de Christenen of de Joden aanvoeren of anderen die met de Tawraat en de Injiziel argumenteren, of zogenaamd beweren dat er in de Tawraat en de Injiziel en zus en zo in staat, dan geeft de student van kennis blijf van de wil om deze zaak te verduidelijken.

En om de schemering waarmee hij schermt teniet te doen. Zoals toen de Profeet *sallallahu 'alayhi wa salaam* om de Tawraat vroeg vanwege een vraagstuk aangaande steniging. Er werd om versocht en de zitting ervan bijgewoond, en er werd erin het vers over steniging gevonden, om dit als bewijsvoering aan te leveren. In ieder geval is het voor de algemene bevolking van de moslims niet toegestaan om het te kopen of te verkrijgen of om het te bestuderen. Veeleer is dit kwaadheid richting de meeste mensen en Allah heeft ons voldaan en geneeskundig te behandeld met de neersending van Zijn machtig Boek, de Koran, waarin nieuwsberichten staan over hem die ons voor zijn gedaan en ook met voordelen voor ons onderling, en dat is voldoende en het is het beste Boek en het voortreffelijkste Boek en alle lof en dank behoort toe aan Allah. Echter de mensen van kennis hebben er deels wat van nodig, maar dit is hun bevestiging, en zij zijn mensen van kennis daarin, *nd3m*.

Bron: <https://almanhamad.nl/koran/425>

J)

7-7-'23

Rotterdam

Gescreven door: Bilal El-Khattali (BSN: 134460017)