

Uitwerking van mijn (Bilal El-Khattabi) aantekeningen
door deelname aan een bijbelles. ☺

4-9-2023 maandag te Rotterdam in de Gansstraat.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In de Bijbel zijn er 14 achtereenvolgende versen te vinden in het hoofdstuk Efeze 1:1-14 welke de basis vormen als zijnde zegeningen voor een gelovige welbehagene dat het zogenoemde Codex dat de Bijbel heet te transpireren in een gevestigde, door God de Allerhoogste, vocabulaire van de gewenste taal. Het wordt ingeleid vanaf vers 1 tot ~~een~~ met vers 2 met de aanprijzing van degene die de eerste Codex van de grond kreeg, en wel; Paulus of ook wel Saulus genoemd, Allah zijn ^{اللَّهُ عِنْتَهُ} Welbehagen zij met hem! Hij behoort ~~zamen~~ samen met Johannes tot de meest nabij van de Heere ^{van} Jesus Christus vrede zij met hem. Het zijn "Geestelijke (heilige) zegeningen uit vrije genade, naar Gods Welbehagen." Efeze is een hoofdstad van de provincie Klein-Azië. In 52 n.l. richtte Paulus een Christengemeente op in deze hoofdstad, Efeze. Het Codexen van de Bijbel door een vader en/of knecht is een vorm dat naar verhuist Statesteegje genoemd kan worden. Walaḥamdulillah!