

Fatwa: de dwalingen van ikhwaan al-mufsideen.
Vertaald door: Bilal El-Khattali (BSN: 134460017)
Samensteller: Sharifah Ahmed an-Najmi rahimahullah
Datum: 11-08-2023 Handtekening: J J

Ikhwaan al-mufsideen is opgericht door Hassan al-Banna die voorvader van de fransman Tarik Ramadan, met wortels naar Zwitserland. Qua manhaj zijn dit hun afwijkingen van de Tawheed en Soennah:

- 1.) Het versaken van de concentratie op het uitnodigen naar de aanbidding van Allah met ikhlas, tawheed en de sunnah. Waardoor de islam van de aanbieder onjuist is.
- 2.) Zwijgen over het bequaan van shirk zoals het aanroepen van afwezigen, het rondgaan om de graven, het doen van geloften bij de graven, het slachten bij de graven etc.
- 3.) De oprichter ziet zich als een soefie. Zij hebben een verbond gesloten met de soefie 'abd al-Wahhab al-Hasaafi Met de soefie sekte al-Hasaafiyah al-Shadiliyah.
- 4.) De aanwezigheid van bida' en de aanbidding ermee. Dit is zelfs het fundament van hun methodiek (manhaj). Zij geloven dat de Profeet (saws) hun zittingen horen van dhikr bijwoont en hun voorgaande zonden vergeeft.
- 5.) Hun roeping naar leiderschap.

6.) Het gemis aan enige vorm van trouw en afkeer (al-walad en barda) of een ernstig tekort daaraan.

Dit vanwege hun slogan: we werken samen in waar we het over eens zijn en excuseren elkaar in waar we het over oneens zijn.

7.) Hun afkeer van de mensen van Tarbeed en de selefies. Dit wordt duidelijk in hun afkeer van het land Soedie dratie welke op Tarbeed gesticht is. Tarbeed wordt onderwezen in dit land op scholen, instituten en universiteiten. Het is ook duidelijk aan de hand van hun moord op Jameel al-Rahmaan al-Afghaneer omdat hij naar de Tarbeed van Allah uitnodigde, en vanwege de scholen onder zijn bewind waarin Tarbeed werd onderwezen.

8.) Het constant zoeken naar de fouten van de leiders, ongeacht of zij een fout begaan of niet en om deze vervolgens te verspreiden onder de jeugd om zo bij hen afkeer te weeg te brengen ten aanzien van de leiders en hun harten te vullen met haat jegens hen.

9.) Partijgeest (Hizbiyah) nastreven en op basis hiervan loyaliteit te tonen en ook vijandschap.

10.) Het laten zweren van trouw op 10 sekteregels van de oprichter. En zo kunnen wij nog heel lang doorgaan.

N.b. dit is geen letterlijke vertaling. Voor de letterlijke, zie:
<https://web.archive.org/web/20030905185656/http://www.tarbiyah.org/pdf/articles/6/IKWN/IKWN-00005.pdf>