

Fatwa: Oordeel over "O beschermende Engelen, lewaak
mij rond dit tijdstip."

Bin Baz rd. zei: Dit is niet toegestaan, integendeel
het behoort tot de grote Shirk (wandaar eeuwig verblijf in de Hel
verkregen wordt, zonder oprecht berouw); omdat het du'aa's
(smeekbede) van een ander dan Allah is en het vragen aan een
afwezige/onzichtbare, het is net zoals het vragen aan de Jinn en
de standbeelden en de doden - vanwege de algemeenheid van Zijn Uitspraak
de Allerhoogste: "En dat de Misaajid (gebedshuizen) van Allah
toehoren, smeekt dus naast Allah geen ander." (al-Jinn #18), en
Zijn Uitspraak Glorious is Hij: Dat is Allah, jullie Heer, aan Hem
behoort de soevereiniteit (eindoordeel), en wie jullie naast Hem
aanroepen, hebben geen eens nacht over een dadelolies. ~ Wanneer
jullie hen aanroepen, dan horen zij niet jullie aanroepen zelfs als
zij het horen, dan verhoren zij jullie niet. En op de Day der Opstanding
kemen zij jullie Shirk af (deelpoten aan Allah ont toekennen), en wie
licht jou beter in dan de Welingelichte (سَيِّدِي) (Faatin #13-14)
Aldus Glorious als Hij is, Noemt het aanroepen van anderen van onder
de doden en de standbeelden en de Jinn en de Engelen: Shirk (polytheïsme
deelgenootschap-) met Zijn aanwezigheid Glorious is Hij.
En Hij de Almachtige en Meest Edele Zei: En dat er mannen waren van
de mensen die hun toevlucht zoeken bij de mannen van de Jinn, terwijl
zij (de Jinn) hen deden toenemen in overtreding. (al-Jinn #6), en
Hij Glorious is Hij Zei: En wie naast Allah een andere aanbedene
aanroept, waar geen bewijsvoering voor bestaat, dan is zijn afrekening
bij zijn Heer, Hij laat de ongelovigen niet velslagen. (al-Mu-minoun #11-12)
Aldus Noemt Hij hen die anderen afsmeken ongelovigen, en dat omvat
iedereen die aangeroepen wordt buiten Allah om, van onder de doden
of standbeelden of Jinn of Engelen, en er is hier geen uitzondering in
behalve in het geval van een levende die (zichtbaar) aanwezig is
en capabel is, vanwege de Uitspraak van Allah Glorious is Hij,

in de verhaling van Musa (Mozes): Degenen behorende tot zijn groep vroegen hem om hulp, tegen degenen van onder zijn vijanden.
(al-Qassas # 15)

En voorbeelden van deze Shirk (afgodery) zijn deze uitspraken van sommige mensen: O mijn grijp hem, o leeuw grijp hem, o allersterkst grijp hem, of o mijn van het volk van die-en-die. Dus wanneer men zegt: O Engelen van Allah bewak mij of bescherm mij, dat is Shirk Akbar, of; o mijn van deze kamer, bescherm mij of bewak mij, dat is Shirk Akbar - en wij zoeken toevlucht bij Allah hiertegen.

En hetgeen verplicht is voor de Moslim; is dat hij zich gewaarshoudt voelt hiertegen en Allah alleen om hulp smeekt en Hem alleen vraagt want daarin zit de voldoening - Glorius is Hij. En Hij is bij Machtte alles voor elkaar te krijgen en Hij Zegt Almachtig en Meest Edel als Hij is: Roept Mij aan, dan verhoor Ik jullie. (Ghassfir # 60) En Hij Zien Glorius is Hij: En wanneer Mijn aanbidders over Mij vragen, Ik be Nabij en verhoor de aanroeping van de aanroepers wanneer hij Mij aanroeft, vraag daarom aan Mij om verhooring en geloof daarom in Mij, hopentijk zullen zij rechtgeleid zijn. (al-Baqara # 186) En de Profeet s.a.w.s. zei: "Wanneer je vraagt, vraag Allah, en wanneer je hulp zoekt, zoek hulp bij Allah."

Wij vragen Allah om ons te doen welslagen en ook alle moslims in het verkrijgen van een juist begrip van het geloof en veilig te zijn tegen redenen voor Zijn Toorn. Hij is Alhorend, Meest Nabij.

Bron fatwa [AR]: <https://www.limbar.org.sa/fatawa/180>

Geschreven door: Bilal El-Khattabi op dinsdag 11-07-2023, Rotterdam
(BSN: 134460017)

JF